

Spes Nostra neemt afscheid van Geert Benoot

ZEDELGEM/SNELLEGEM

Geert Benoot is met pensioen. De leerkracht Nederlands aan middenschool Spes Nostra mocht voor zijn afscheid een lindeboom planten. "Deze boom en zeker de thee ervan brengt rust en ontspanning. De boom zal ons blijvend herinneren aan de wortels die Geert Benoot hier bij ons op school heeft achtergelaten", aldus directeur Stefaan Vanhollebeke.

DOOR **BIEKE COBBAERT**

Op vrijdag 28 januari zette Snellegemnaar Geert Benoot een punt achter zijn meer dan 40 jaar durende loopbaan als leerkracht in het middelbaar onderwijs. "Geert Benoot studeerde af in juni 1980 als leerkracht Nederlands, geschiedenis en godsdienst. Zijn eerste lesopdracht vervulde hij het jaar daarna in de school voor blinden en slechtzienden in Spermalie in Brugge. Daar leerde hij op korte tijd het brailleschrift lezen en schrijven. Het schooljaar daarna startte hij op 1 september 1982 met veel enthousiasme zijn loopbaan in Spes Nostra in Zedelgem. In zijn eerste jaar in Spes gaf hij 12 uur geschiedenis en was hij ook 18 uur studiemeester-opvoeder. In de loop der jaren gaf hij bij ons vooral Nederlands",



Geert Benoot mocht op zijn laatste dag een lindeboom planten. (foto Coghe)

"De skireis, uitstap naar Malmedy en uitwisseling waren Geerts stokpaardjes"

STEFaan VANHOLLEBEKE
DIRECTEUR SPES NOSTRA

aldus directeur Stefaan Vanhollebeke. Naast het lesgeven wilde Geert Benoot de school met hart en ziel leuker maken zodat leerlingen

naast de leerstof ook heel veel andere zaken konden leren. "Hij deed hen vooral bewegen en organiseerde voor hen leuke en uitdagende sportactiviteiten zowel tijdens de schooluren, als na de schooluren en zelfs tijdens de krokusvakanties. Al gauw wisten de leerlingen jaar na jaar dat zijn lessen Nederlands gemakkelijk onderbroken konden worden door hem vragen te stellen over zijn stokpaardjes: over de skireis, over de uitstap naar Malmedy of over het uitwisselingsproject met de school in Enghien. Hij organiseerde namelijk met heel veel goesting deze mooie projecten. Jammergenoeg voor hem en de leerlingen gooide corona heel wat roet in het eten en werden een

tweetal jaar alle leuke dingen op school aan banden gelegd. Hij moest in deze moeilijke periode de zaken die hij het liefste deed spijtig genoeg laten. Toch zijn we heel blij voor de leerlingen en uiteraard ook voor hem dat we dit schooljaar de driedaagse naar Malmedy konden laten plaatsvinden."

RUST EN ONTSPANNING

Geert Benoot mocht in zijn laatste lesuur een lindeboom planten op het schooldomein. "Een lindeboom en zeker de thee ervan brengt rust en ontspanning. Deze boom zal ons blijvend laten herinneren aan de wortels die hij hier bij ons op school heeft achtergelaten", besluit de schooldirecteur.